

Wageningen - Uitje van HME-VOE op 2021-09-30

Op uitnodiging van de Besturen van HME en VOE hebben vrijwilligers en medewerkers een paar gezellige uren in elkaars gezelschap doorgebracht. Koffie / thee met wat lekkers gebruikt en een gezamenlijke lunch verorberd. Dat werd prima verzorgd door Bagels & Beans in de bovenzaal aan de Hoogstraat in Wageningen. Aan het einde hebben we ook nog het mooie boek "Zwervend over de Veluwe" door Adriaan Blaas als blijk van grote waardering namens beide Besturen ontvangen. En bovenal hebben we allen een mooie stadswandeling door Wageningen mogen meemaken. Van dit alles mocht ik een foto-impressie voor u samenstellen.



Yett van Omme begroette ons allen persoonlijk en sprak tussendoor ook met een van de gidsen van Wageningen.



Iedereen werd vriendelijk voorzien van koffie of thee en we konden van de tafel iets lekkers uitkiezen. De gesprekken kwamen al snel op gang. De beide voorzitters Henk Beukhof en Simon van de Pol waren van de partij. Ook twee oud-bestuursleden van HME, Gerry den Boggende en Jaap Floor kwamen deze dag meegenieten.



Henk Beukhof verwelkomde iedereen en noemde enkele vrijwilligers met name wegens bijzondere activiteiten. Daarna gingen we rond 11 uur naar buiten om in 3 groepen de stadswandeling te gaan meemaken.



Bij sommige groepen waren 2 stadsgidsen; dan waren de taken waren onderling goed verdeeld. In onze groep deed deze dame vooral het woord; haar collega gaf vooral detailinformatie met kaartje of een historische foto. Allemaal kregen we een plattegrondje. De 'hedendaagse' zijde daarvan staat afgedrukt op de laatste pagina. Op de achterzijde staat een beeld van de stad rond 1650.



Door Hoogstraat en Nieuwstraat kwamen we op het Salverdaplein met de 'Bassecour'. Dat is de eerste vestigingsplaats van de Landbouwhogeschool in de 19^e eeuw. Die gebouwen zijn grotendeels vervangen door nieuwe woongebouwen ...



.... maar één (groot) onderdeel staat er nog van. Met ervóór enkele gedenksteden in het plaveisel.



In de Heerenstraat zagen we diverse fraaie (historische) gevels. Een enkele zelfs geregistreerd monument; ...



... bij even terugkijken zie je soms ook weer een aardig beeld, hier van deze Heerenstraat. Hierna gingen we rechtsaf.



In de Molenstraat liepen we langs de vm. Latijnse school, ook een Rijksmonument, op weg naar



Boven de entree staat:
Stichting 17 Nov^r 1863

De eerste steen is gelegd door
Mr W.I.B. Besier 19 juni 1865



.... het eerste ziekenhuis van Wageningen. Hierna terug naar de Heerenstraat onder meer langs een 'scheef' huis.





Via het vervolg van de Heerenstraat kwamen we over de 'stadsgracht' en liepen verder via Spijk naar de Bergstraat.



Op het kruispunt met de Hoogstraat even om ons heen kijken; daarna verder door de Bergstaat naar de R.K. kerk.



Deze Grote of Joh. de Doper kerk kunnen we ook van binnen bekijken. De 'geblokte' bogen geven een bijzonder beeld. Er bevindt zich ook een 'Bevrijdingsraam' maar dat vond ik niet, wel het herdenkingsraam hieronder.



Daarna liepen we door naar Hotel 'De Wereld' aan het 5 Mei plein. Ook daar gingen we naar binnen.



In de entree een welkomstgedicht. En (via een tussendeur) een blik in de grote lounge.



In dit beeld aan de wand wordt aandacht gevraagd voor diverse personen over de hele wereld die vandaag of in het verleden betekenis (kunnen) hebben voor ons leven. Daarnaast staat in die ruimte de tafel waaraan op 5 mei 1945 de capitulatie van het Duitse leger in Nederland werd ondertekend, met de desbetreffende foto erbij. Men zei dat dit de originele tafel is.



Deze - recent aangebrachte - nieuwe kaart-met-portretten trok veel aandacht.



Ook buiten was nog heel wat te zien: Canadees herinneringsbord uit 1945 en vrijheidsbeeld met diverse opschriften.



Hier ook ensemble-foto's van deze wandelgroep gemaakt (met dank aan Henk Beukhof). Wij gaan nu ook weer naar het begin van de Hoogstraat. Daarvan nu vast de foto van het hoekgebouw.



De gids toonde ook tekening van vroegere poort bij begin Hoogstraat. Het torentje staat nu op het hoekgebouw. Met een spandoek van 'Netwerk Erfgoed Wageningen' tussen de bovenramen; daaronder wapen en stadsplattegrond. We lopen een stukje de Hoogstraat in en slaan daarna linksaf richting de Stadsmuren.



We kruisen daarbij opnieuw de Stadgracht en lopen daarna door de Molenstraat



Delen van de stadsmuur zijn hier geconserveerd en in hoogte op de situatie aangepast. Kleine stukken zijn bijgebouwd.



De muren van diverse kanten bekeken. De nieuwbouw van Bassecour steekt er flink tegen af.





In dit park staan een paar bijzondere bomen, onder meer een grote magnolia en ginkgo biloba (tweehuizig), waarvan hier boven- en onderzijde van een blad met waaervormige nerven.



We staan hier dichtbij de resten van een van de grote hoektorens en bij een vroeger gebruikt sluisje, zie hieronder.



Is het opmerkelijk dat de WUR dit voorwerp als basis voor het logo van de Universiteit en Research heeft gekozen?



Nog een paar plaatsen waar de dikke muren zich doen gelden.
(Een opname van de borden met uitleg daarvan passen er op deze bladzijde niet meer bij.)



De gids gaf uitleg over de geologie van deze aparte stad, aan de hand van een duidelijke kaart.

Direct om de hoek staat het fraaie Historisch Museum van Wageningen, waar we ook binnen kunnen kijken.



Op de terugweg naar de Markt lopen we langs diverse gebouwen, waarvan sommige nu een andere functie hebben dan waarvoor ze eerst waren gebouwd, zoals vroeger school- of universiteitsgebouwen.



V.l.n.r. het vm. Postkantoor, het Stadhuis aan de Markt en Oude kerk. Langs enkele bars terug naar Bagels & Beans.



Daar in de bovenzaal wachtte ons een lekkere lunch, die we in gezelligheid genoten hebben.



Daarna kwamen nog mededelingen van de beide besturen. Henk Beukhof en Simon van de Pol hadden die goed voorbereid. Afscheid werd genomen van Gerry den Boggende en Jaap Floor. Enkele medewerkers werden van mooie complimenten en bloemen voorzien. En kregen daarbij ook nog applaus van de aanwezigen.



Toelichting over nieuwe plannen werd gegeven door Henk Beukhof en door mw. Lieke de Ruyter de Wildt. En dankwoorden en bloemen waren er voor Yett van Omme en Patty Gonggrijp.



Tenslotte kreeg Simon van de Pol nog het woord om aan de aanwezige vrijwilligers de toezegging te doen dat ze een boek (hier uitgereikt) en extra aan de vrijwilligers van het HME en de VOE een tegoedbon voor één gratis catalogus krijgen. Het boek "Zwervend over de Veluwe" is geschreven door Adriaan Blaas en is een gift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fa. Vaarkamp. Dit boek is mede uitgereikt omdat het vrijwilligersuitje vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona.

De tegoedbon (voucher) is voor een gratis catalogus van de expositie in het Ned. Tegelmuseum, "Marjolein Bastin. Een ode aan de Veluwe".

Die catalogus krijgen alle vrijwilligers van het HME en de VOE met bon als ze de expositie in Otterlo bezoeken.



De uitreiking van boeken en bonnen werd prima verzorgd door Yett en Anne-Miek Brunekreef.



Op het plein voor de Oude Kerk van Wageningen gingen we ons verzamelen voor de groepsfoto. Die is door Eip Janssen gemaakt.

Foto's en route in kaartje: Th. B. 30-09-2021



Deze wandeling was voor de groep van ondergetekende. Andere groepen volgden een andere, soms kortere route.

Stadswandeling 30-09-2021, beschreven in dit fotoverslag met startpunt
Afstand iets meer dan 2 km