

UIT DE OUDE DOOS

EEN EDESE RADIO-AVOND

In de twintiger jaren begon de radio opgang te maken en hoewel voor die tijd nog behoorlijk prijzig, wilde ieder die het maar kon betalen, zo'n wondertoestel bezitten. Ook besepte men dat van de uitzendingen een bepaalde propaganda kon uitgaan, die benut kon worden. Om op deze moderne manier onze gemeente meer landelijke bekendheid te geven werd op maandagavond 7 juni 1928 in het gebouw "Ons Huis" aan de Telefoonweg een radio-avond georganiseerd, geheel verzorgd door Edese medewerkers.



De avond werd uitgezonden door de NCRV, enige jaren daarvoor, in 1924 opgericht. Wat dat betreft zat men dicht bij het vuur; voorzitter van deze omroepvereniging was mr. A. Van der Deure uit Bennekom, lid van de Edese gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten, terwijl het propaganda-bureau onder leiding van de heer D. Pereboom, ook al in Ede was gevestigd.

Genoemde maandagavond bleek de ruime zaal geheel bezet: de helft werd bijkans ingenomen door koor en muziekkorps; de diverse sprekers vonden een plaatsje op het podium. De resterende plaatsen werden, tegen betaling van twee kwartjes aan belangstellenden verkocht.

Opnameapparaten stonden opgesteld en overal hingen bordjes "Stilte a.u.b.", waaraan zo goed werd voldaan dat reeds om kwart voor acht een doodse stilte in de zaal heerste. Deze werd plotseling, tot schrik van de aanwezigen wreed verstoord toen de trompetters van de veldartillerie die bij wijze van laatste repetitie aan een schallende fanfare begonnen. De aanwezigen in de naaste omgeving stoven overeind, de handen voor de oren om hun trommelvliezen te beschermen.

Klokslag acht uur werden de microfoons ingeschakeld en begon het gezamenlijk zingen van psalm 150 vers 1. Daarna hield dominee J. C. van Apeldoorn een openingsrede: hij wees er op dat het moderne medium enerzijds een zegen voor de mensheid kan betekenen, maar anderzijds, bij verkeerd gebruik, een verderfelijke invloed kan uitoefenen.

Vervolgens zong de Christelijke zangvereniging Excelsior het bekende lied "t Geuzenvendel op de thuismars' en daarna was er een optreden van de reeds genoemde trompetters, nu in samenwerking met het militaire muziekkorps O.M.V.A.

Gemeentesecretaris O. R. Berger hield een gloedvol betoog voor onze gemeente: “Het is een voorrecht in deze omgeving te midden van zoveel ongerept natuurschoon te mogen wonen. Voor zover niet plaatsgebonden, vestigt u dan in Ede: de belastingen zijn laag, er is voldoende werk en talrijke verenigingen op elk terrein zorgen voor de nodige ontspanning. Iedere Nederlander zou toch minstens eenmaal in zijn leven hier zijn vakantie moeten doorbrengen om zich van de waarheid omtrent mijn woorden te overtuigen”, zo besloot de heer Berger.

Een optreden van de O.M.V.A. , Excelsior en een dubbelkwartet volgde, terwijl tussen de verschillende nummers door de heer H. Van Zoelen en mejuffrouw J. Van Zoelen, respectievelijk op orgel en piano zich lieten horen.

De avond, die zonder enige stoornis werd afgewerkt, werd besloten met een slotwoord van dominee K. Winkelman. Ede had haar eigen radio-avond gehad, die in het gehele land beluisterd was en nog lang gesprekstof opleverde.



Gemeentesecretaris
O.R. Berger