

UIT D'OUDE DOOS

DE BROMMER

In februari 1956 stond de 75 jarige J. uit Lunteren voor de kantonrechter in Wageningen. De bejaarde man had met zijn bromfiets in november van het vorig jaar zonder uit te kijken vanaf de Kraatsweg de Rijksweg overgestoken, die destijds nog niet door verkeerslichten was beveiligd, maar wel een voorrangsweg was. Het gevolg was dat hij pardoes tegen een passerende auto aanreed, enkele meters werd weggeslingerd, maar wonder boven wonder geen letsel opliep.

De kantonrechter informeerde hoe zoiets, op klaarlichte dag nog wel, kon gebeuren. Verdachte begon een uitvoerig betoog: "Ja Edelachtbare. De vrouw zei dat ik u zo moest aanspreken en die kan het weten want die heeft bij notaris Dinger gediend. Ik was een beetje aan de late kant. Bij ons staat om 12 uur de middagpot op tafel en dan hoor je thuis te wezen. Ik was op weg naar Lunteren, maar op de Schaapsweg liet mijn brommer het afweten. Gelukkig woont op de hoek van de Slunterweg fietsenmaker Van de Voort dus daar maar even heen.



Hij prutste een beetje aan de motor, keek naar de bougie en de sproeier, maar alles bleek in orde. Toen ging hem plotseling een licht op. Ik had geen benzine meer. Stom van me, maar dat was gauw verholpen".

Edesche Courant april 1949

"Wat heeft dit verhaal eigenlijk met de aanrijding te maken"? Interrumpeerde de magistraat, de heer J. "Alles, want als ik dat oponthoud niet had gekregen was ik veel eerder bij de Rijksweg geweest en had ik nooit tegen die auto kunnen opbotsen". De kantonrechter weer: "Dat wel, maar wel tegen een andere, u had moeten stoppen. Op uw leeftijd kunt u beter geen brommer rijden, maar bijvoorbeeld de fiets pakken".

Verdacht stoorde op: "Zie je wel, daar heb je het al. Oude mensen moeten van de weg af. Laat ze maar thuis blijven. Ik heb een dochter in Ede wonen en daar ga ik minstens één keer per week heen. Ze woont te ver van de halte en dan zou ik nu maar door weer en wind moeten fietsen. Weet Edelachtbare wel het verschil tussen een brommer en een fiets? Dat zal wel niet, bij u staat een auto voor de deur, maar bij mij niet. Een fiets moet je trappen, bij een brommer ligt dat anders. Die loopt vanzelf".

"Als er tenminste benzine in de tank zit", meesmuilde de kantonrechter, maar alle gekheid op een stokje, zo nodig kan ik u het rijden op een bromfiets verbieden". "Dat moest er nog bijkomen, niet eens meer je eigen dochter kunnen bezoeken. Ik ben 75 jaar, dat wel, maar kerngezond en goed bij de tijd. Zo'n ongeluk zal me niet weer overkomen. Het heeft me al geld genoeg gekost. Ik moest 250 gulden betalen voor een paar deukjes aan die auto. Ga d'r maar aanstaan van je AOW".

"Bent u dan niet eens verzekerd", vroeg de kantonrechter en keek eens op zijn horloge, want dit ogenschijnlijk eenvoudige zaakje duurde langer dan was gepland. "Nee, daar wilden ze mij vanwege mijn leeftijd ook al niet meer. Te veel risico". Verdachte wilde ook hierop een uitgebreide toelichting geven, maar de kantonrechter maakte er een eind aan.

Gezien de reeds betaalde schade vroeg hij een boete van 25 gulden met de vermaning voortaan beter uit te kijken. Verdachte beloofde dat grif en was al lang blij dat hij in ieder geval zijn brommer nog mocht berijden.