

## UIT D' OUDE DOOS

### PAARDENSPORT

Al sinds 1904 organiseert de Vereniging tot bevordering der Paardenfokkerij van Gelderland jaarlijks een groot concours hippique, waar demonstraties, dressuur en springwedstrijden op het programma staan. Oorspronkelijk werd dit feest steevast de eerste maandag van de maand juni op de Wageningse Berg gehouden. Vanzelfsprekend kon dit sportief gebeuren tijdens de oorlogsjaren geen doorgang vinden, maar na de bevrijding werd de draad weer opgepakt.

De Wageningse Berg was inmiddels een bekend voetbalterrein geworden en men was minder gesteld op de vernielingen van de grasmat die de vele paardenhoeven zouden kunnen aanbrengen. De vereniging kreeg echter de beschikking over de grote weide van Hoekelum, een terrein met fraaie entourage en op de achtergrond het aloude kasteel. In 1946 werd van deze accommodatie voor het eerst gebruik gemaakt en op woensdag 4 juni 1947 volgde een tweede optreden.



Concours hippique bij Hoekelum (foto T. Orizande 1978)

De belangstelling bleek overweldigend; van heinde en ver kwamen paardensportliefhebbers aanzetten, waaronder Gaart Derk uit Bennekom. Volgens zijn verslag in de Edese Courant van 7 juni daaropvolgend, toonde de man zich over de geboden sport zeer enthousiast, maar minder tevreden over de kosten die een dergelijke dag voor een gewoon mens meebracht. Al moeten we daarbij bedenken dat hierbij gesproken wordt over veertig jaar geleden.

Hij schreef ongeveer als volgt: "k' bin met de vrouw naar Hoekelum geweest. 't Was mooi weer en we gingen al bijtijds. Dat was maar goed ook want het was er bar druk. Bij het hek sting een vent met kaartjes en ik vroeg wat die kostte. "Eén of drie gulden", zei die. "Heb je d'r niks tussenin", vroeg 'k. "'k Bin altied veur de middenweg".

"Nee", zeiddie, "bij die van een gulden mot je staan en voor drie gulden mag je zitten". Een hele dag staan valt op onze leeftijd ook niet mee, dus nam ik twee zitplaatsen, maar was wel effe zes gulden kwiet. 'k Mot eerlijk zeggen, 't was prachtig. Al die peerden en karretjes waren een lust voor het oog en bij het springconcours zat je steeds in spanning of een ruiter het halen zou.

Mer, zoals 'k al zei, 't was mooi weer en dan wil je wel wat drinken. Nou d'r was genoeg, mer hardstikke duur. Ze liepen d'r rond met amper half gevulde glaasjes bier veur veertig cent. Je reinste afzetterij, van zulke glazen gingen er wel drie uit een klein flesje van drie dubbeltjes. Veur zeuve stuvers kreeg je een pampiere beker met lauwe aanmaakranja en het goedkoopste ijsje veur de kinderen was een kwartje. 'k Dacht dat er nog altijd een prijzencommissie bestond die op zulke dingen most letten, maar die hadden vandaag zeker een vrije dag.

De vrouw most effe naar het toilet, begriepelijk op zo'n lange dag, maar die was helemaal achter het kasteel, zoals op een bord sting aangegeven. Na een kwartiertje was ze weer terug en 'k vroeg: "bin je 't kwiet? " "Nee", zei ze, dat kostte ok al een dubbeltje en jij hebt de knip dus kon ze nog eens dat eind lopen.

Ik hoop dat volgend jaar het concours weer doorgaat, maar dat de organisatoren een beetje denken aan de portemonnee van de kleine man. Als ik het goed bekeken heb motten ze alleen aan het entreegeld al genoeg hebben overgehouden.

We weten niet of deze ontboezeming van Gaart Derk heeft geholpen, maar het paardensportfeest wordt nog elk jaar gehouden. Alleen heeft men in de laatste jaren daarvoor de Hemelvaartsdag gekozen.